



Woord van pastoor



Een postbode

Wat doet een postbode? Hij komt een boodschap van iemand brengen. Rondom kerst en nieuwjaar is de drukste periode voor de postbode. Die gaat van deur naar deur om een kerst- en nieuwjaarswens of een kerstpakket van de ene persoon over te brengen naar een ander.

We zijn allemaal gezegend. Waarom? Nooit wordt ons zoveel goeds toegewenst als in deze periode. Als wij iemand tegenkomen, zeggen wij "Zalig Kerstfeest en een gezond en gelukkig nieuwjaar"

Deze wens komt tientallen keren tot ons, door middel van een kaartje, via WhatsApp, de e-mail, telefoontje of door een persoonlijke handdruk. Het zijn mooie wensen die we ontvangen. We zeggen het van harte. We willen het ook. Onze wereld verlangt naar hoop en toekomst, onze wereld verlangt naar aandacht en liefde.

Wij zijn allemaal postbodes in ons leven. God heeft ons allemaal geroepen om Zijn wens, Zijn boodschap rond te brengen aan de mensen om ons heen. Het wordt winter, de dagen worden korter. De bladeren vallen van de bomen, de natuur lijkt te sterven.

In dit nummer:

Woord van pastoor	1	En overal zie je nu kerstversieringen en lichtjes. Thuis steken de mensen kaarsen aan. We willen sfeer en warmte in onze huizen brengen. Het wordt langzaam Kerst, een groot feest van de geboorte van een klein kindje. Een vreemdeling wordt koning, God treedt binnen in het mensen leven. En waarom is Hij hier? Zoek een antwoord op deze vraag in uw leven.
Priesterwijding	2	Kerst spreekt over saamhorigheid en gezelligheid.
1e H Mis kapelaan	2	Dat is de fraaie kant van Kerst, maar het heeft ook treurige kant, er zijn mensen die alleen thuis zitten met deze feestdagen.
Woord van dank	2	Hoe kunnen wij deze Kerst een bijzondere kerst voor ons en voor anderen maken? Kijk even rond of wij iemand gelukkig en blij kunnen maken vanuit onze kerk. Rondom dit groot feest vind je mensen die alleen zijn en zich eenzaam voelen, verdrietig zijn. Een luisterend oor, een kaartje of een telefoontje kan veel voor hen betekenen. Zoek iemand in uw omgeving die deze wens hard nodig heeft.
Huisbezoek	2	
ziekencommunie	2	
Persbericht	2	Geef een beetje meer aandacht aan hem of haar. Als iedereen probeert om minstens een iemand gelukkig te maken rondom deze kerst, wordt dat een keten van goede daden, een keten van aandacht en saamhorigheid. Dan wordt onze kerst een vreugdevolle kerst. Dan wordt het licht en de warmte van het kerstkind doorgegeven aan een ander door onze woorden en werken.
Familie berichten	3	
Gezinsmissen	3	
Kerkbijdrage	3	
Pastoraal team	4	Namens het pastorale team en het kerkbestuur wens ik jullie allen van harte een Zalig Kerstfeest en een gezegend en gelukkig Nieuwjaar.
Eucharistievieringen	4	
Bijzondere vieringen	4	

Pastoor R. Muprappallil



Priesterwijding en 1^e mis kapelaan

Donderdag 16 januari 2020

wordt onze kapelaan tot priester gewijd in zijn eigen parochiekerk in Kerala, India. Tijdens de voorbereidingsperiode van zijn wijding vraag ik jullie speciale gebed voor hem.

U kunt zijn priesterwijding in India volgen via www.mediabee.eu/bobythomas

zondag 2 februari om 11.00 uur

Viert hij zijn 1^e H. mis in de Antonius van Padua in Blerick.

Na de viering is er gelegenheid om de kapelaan te feliciteren in de kerk en koffie drinken in de parochiezaal.

Iedereen is van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn bij deze bijzondere plechtigheid.

Zalig Kerstfeest & Gezegend 2020



Wist u dat?

Ziekencommunie



Op de eerste vrijdag van de maand brengen wij de communie rond bij de mensen die niet elke week naar de kerk kunnen komen.

En evt. op een andere dag volgens afspraak. Als u iemand kent die niet meer in staat is om naar de kerk te gaan, maar toch heel graag de H. Communie wil ontvangen, geef dan diens naam a.u.b. aan de pastoor of de kapelaan door. Dan nemen zij contact op met deze mensen.

Woord van dank

Wij, de pastoor en de kapelaan, willen via deze weg iedereen bedanken voor de onvergetelijke installatie en voorstellingsmis van 6 oktober.

Huisbezoek

De pastoor en de kapelaan zijn druk bezig met huisbezoeken in onze parochies.

Wilt u een gesprek of een huisbezoek, neem contact op met de pastoor of met de kapelaan, via tel. 077-3230144

Familieberichten

Door het doopsel werden in onze gemeenschap opgenomen:

Milan Barents
Loua Greskowiak
Neji Robben
Lars Claessen
Vik Savelkouls
Jacee Beerens
Noud Kaneman
Mylan Gaggia

Izzy Tiggelovend
Nino Nabben
Ruby Peulen
Joshua Peulen
Romae Burhenne
Djela Van der Velden
Lynn Gulik
Timo Gulik

Umaya Areres e Sousa Araujo
Joni Berends
Néomi Testroote
Dani Bos
Lars Beurskens
Wout Michels
Daan Mestrum
Julia Verstappen



Proficiat dopelingen, van harte welkom!

Als geloofsgemeenschap hebben wij afscheid genomen van:

Sijlvia Smit-Cohen
Jo Huppertz
Chrit Vercoulen
Mia Jacobs-Hinssen
Els Peeters-Teeuwen
Mia Hermans-van Kempen

Toën Janssen
Wim Smits
Wiel Benders
Paul Wintels
Frans Schreurs
Betje Van der Hoeven-Driessen

Gerrit Verhoeven
Theo Mouriadis
Josephine Niens-
Neuhoff
Louis Huys



Wij wensen de familie veel sterkte toe in deze moeilijke tijd,

Gezinsmissen

Gezinsmis

Zaterdag 30 november 19.15 uur H. Joseph
Zondag 1 december 10.00 uur H. Antonius
11.15 uur H. Johannes de Doper

Dreumesviering zondag 12 jan.

15.00-16.30 u Antonius

Tijd door het jaar

Ma 3 februari Blaziuszegen 19.00 uur H. Antonius
Zo 9 Februari Vastelaovesdeens 13.00 uur
Onbevlekt Hart v. Maria
Zo 16 februari Prinsemis 10.00 uur H. Antonius



wat is de
kerk mij
waard?

Kerkbijdrage

KERKBESTUUR ST. JOSEPH NL29 RABO 0107 7004 76
KERKBESTUUR ST. HUBERTUS NL53 RABO 0107 7010 14
KERKBEST. ANT. VAN PADUA NL59 RABO 0107 7013 91
KERKBEST. H. LAMBERTUS NL53 RABO 0107 7014 99

PAR. H. JOHANNES DE DOPER NL24 RABO 0107 7022 15
PAR. ONB. HART VAN MARIA NL79 RABO 0107 7030 68
KERKB. PAR. H. MAX. KOLBE NL81 RABO 0107 7330 05

Pastoraal team

Pastoor R. Muprappallil &
Kapelaan Boby Thomas
Baarlosestraat 1
5921 EB Blerick
tel. 077-323 01 44

Diaken W. Hendrix
Antoniuslaan 91
5921 KB Blerick
tel. 077-387 51 61

Parochiekantoor
Baarlosestraat 1
5921 EB Blerick
tel. 077-387 39 29

Dinsdag, donderdag en
vrijdag van 10.00 uur tot 12.00 uur
parochiekantoorblerick@kpnmail.nl
www.facebook.com/pfrkblerick



Contact

Caritas armenzorg
NL 15 Rabo 01.73.84.64.83.

Algemene hulpdienst 06-15233308

Noodnummer: 06-24845566

Alleen bij ziekenzalving en
indien geen priester aanwezig is.

www.rkpfblerick.nl

Eucharistievieringen

Kerkdiensten in het weekend

Zaterdag

18.00 uur H. Antonius van Padua

19.15 uur H. Joseph

18.00 uur Onbevlekt Hart van Maria

Laatste zaterdag van de maand

Zondag

10.00 uur H. Antonius

11.15 uur H. Johannes de Doper

Kerkdiensten door de week

H. Antonius

Maandag t/m vrijdag 19.00 uur

Woensdag ná de H. Mis

Aanbidding v.h. Allerheiligste tot 20.00 uur

**Herdenking 75 jaar bevrijding van Blerick
dinsdag 3 dec 19.00 u: H. Antonius**

Bijzondere vieringen

Advent

H. Antonius

Dinsdag 17 dec.

18.30 uur Boeteviering en Biecht

19.00 uur H. Mis

Kerst

Kerstavond dinsdag 24 dec. 18.00 uur H. Joseph
(gezinsviering)

20.00 uur H. Antonius

20.00 uur Onbevlekt Hart v. Maria

22.00 uur H. Johannes de Doper

1^E Kerstdag woensdag 25 december

10.00 uur H. Antonius

11.15 uur H. Joseph

11.15 uur H. Johannes de Doper

2^e Kerstdag donderdag 26 december

Oudjaarsavond en nieuwjaardag

10.00 uur H. Antonius

Oudjaaravond dinsdag 31 dec. H. Antonius

18.30 uur Aanbidding, (Dankzegging)

19.00 uur H. Mis

Nieuwjaarsdag woensdag 1 jan H. Antonius

9.30 uur Aanbidding, (Zegen over het nieuwe jaar)

10.00 uur H. Mis

Nieuwjaarsreceptie 1 januari na de H. Mis van

10.00 uur in de Antoniuskerk

