

Parochie Federatie Regio Blerick

Nieuwsbrief



Woord van pastoor

Op weg naar Pasen



De Carnavalsdagen zijn net voorbij. Tijdens de carnaval gingen de mensen helemaal los. Los van hun dagelijkse bezigheden en hun zorgen. Gingen veel mensen verkleed op pad. Goed geschminkt en verkleed op pad. Zo ziet iedereen er heel anders uit dan zoals hij/zij werkelijk is. Na het feestgedruis gaan de mensen in Nederland maar ook in andere landen de vastentijd of veertigdagentijd in.

In deze veertigdagentijd gaan wij ons ook anders aankleden, niet meer zoals bij carnaval. Nu gaan wij onszelf niet alleen uiterlijk maar ook innerlijk omvormen. Modern vasten houdt niet altijd meer in dat je minder of anders eet. Het is juist de kunst om iets *niet* te doen wat je

normaal gesproken wel (graag) doet. Wat kun je het beste opgeven om te doen tijdens de veertigdagentijd ?

Te denken valt bijvoorbeeld aan de 'verslaving' altijd je telefoon aan te hebben, naar je iPod te luisteren, je tablet te gebruiken, te appen, te twitteren of te mailen. Ook veel snoepen, computerspelletjes, te veel tv kijken, roken, drinken enz. Kijk maar eens om je heen. Het lijken wel krachtige magneten.

Dat kan ook een verslaving van dingen kopen zijn. U koopt iets wat u eigenlijk niet nodig hebt. Zou het niet verstandig zijn bewuster bezig te zijn met de producten die je aanschaft. Winkels en supermarktketens doen er van alles aan om hun producten zo te etaleren dat de verleiding ontstaat deze te kopen. We leven in een consumptiemaatschappij. Genoeg is nooit genoeg! Maar hebben we dat alles wel echt nodig? Deze vastentijd nodigt ons uit om bewuster te worden en bewuster te leven. Hoe betrekkelijk wordt dan de periode van veertig dagen die nu voor de deur staat?

Veertig dagen lang doen mensen individueel of samen iets *niet* wat ze normaal wel zouden willen doen. Op die manier gaan wij met Christus op weg naar Pasen. De Veertigdagentijd biedt ieder van ons de kans om eerlijk te onderscheiden hoezeer we gehecht zijn aan ons bezit.

Wat kunnen wij voor de anderen betekenen in deze vastentijd? Kunt u misschien één iemand proberen helpen in deze vastentijd? Zo kunnen wij als parochie een keten van goede daden worden in deze tijd. De veertigdagentijd kan – als we er voor open staan – voor ons allen een 'oefening in bewustwording' worden. Ik wens jullie een gezegende voorbereidingstijd naar het komende paasfeest.

Pastoor Muprappallil



In dit nummer:

| | |
|----------------------|---|
| Woord van pastoor | 1 |
| 1e H. Mis kapelaan | 1 |
| Vastenactie 2020 | 2 |
| Familie berichten | 2 |
| Kerkbijdrage | 2 |
| Wist u dat | 3 |
| Pastoraal team | 4 |
| Eucharistievieringen | 4 |
| Bijzondere vieringen | 4 |

1^e H. Mis kapelaan



Een bijzondere dag in Blerick

Onze kapelaan **Boby Thomas** heeft zijn eerste H. Mis gedaan in de Antoniuskerk op 2 februari



Vastenactie 2020



De vastenactie heeft in 2018 en 2019 een mooie bijdrage geleverd aan het opknappen van de Holy Child School in Kitase. Met deze ondersteuning is met hulp van de lokale bevolking het gebouw opgeknapt, sanitair aangelegd, de lokalen van lesmaterialen en meubilair voorzien en de docenten geschoold. Daarnaast heeft de vastenactie er ook voor gezorgd dat er kinderen naar school kunnen gaan die anders nooit deze kans hadden gekregen.

Steun de campagne in 2020
 IBAN: NL21 INGB 000 300 0046
 Missiesecretariaat Roermond
 o.v.v. Project Kitase Dekenat Venlo



VASTENACTIE DEKENAAT VENLO 2020 Een basisschool voor Kitase in Ghana

De CO Foundation is een stichting die geheel door vrijwilligers wordt gerund. Deze stichting heeft de afgelopen jaren projecten opgezet op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg, armoedebestrijding en jeugdwelzijn in Kitase in Ghana.



Er is echter nog een heleboel te doen. U kunt via de Vastenactie in 2020 ook dit jaar een bijdrage leveren aan het verbeteren van het onderwijs en de omstandigheden waarin de kinderen les krijgen. Dit draagt bij aan de ontwikkeling van de jeugd in Kitase en zorgt uiteindelijk voor een fundamenteel ander leven.

Namens de kinderen in Kitase danken wij u voor uw bijdrage!

www.co-foundation.org

Programma opzet Vastenactie 2020 dekenat Venlo

Maandag 9 maart Open avond over Afrika

Medio deze eeuw zal de wereldbevolking afnemen. Voor alle continenten geldt dit. Behalve voor Afrika. Afrika telt dan het grootste aantal mensen. Het is tegelijk het rijkst aan grondstoffen en is eveneens het armste deel van de wereld. Terwijl grote delen van de bevolking over een enorme veerkracht en uiteenlopende en krachtige tradities beschikken, is er het laatste decennium vanwege allerlei redenen een omvangrijke emigratie op gang gekomen. Wat als jouw dagelijkse leven zich in die tegenstellingen afspeelt en de kracht van jouw continent verloren dreigt? En wat als je al dan niet met zo'n (paradoxaal) perspectief wilt werken? Een open gesprek met aansluitend ontmoeting m.m.v. Funs Pollux en Michiel van der Grinten.

Plaats: Jongerenkerk Venlo, Minderbroedersstraat 1
 Aanvang: 20.00 uur (kerk open 19.30 uur)
 Entree: vrij

Zaterdag 14 maart Heilige Huisjes Tocht in de binnenstad Venlo

Wandeling aan de hand van VVV-gids John Decker door het centrum langs plaatsen en gebeurtenissen uit de oorlog die met de bevrijding van Venlo verbonden zijn.

Startpunt: Limburgs Museum / eindpunt Jongerenkerk (aansluitend koffie)
 Aanvang: 12.30 uur (wandeling tot 14.00 uur)
 Deelname vrij

Zaterdag 14 maart Bevrijdingsconcert

Aansluitend aan de wandeling kunt u ter gelegenheid van de bevrijding van Venlo een bevrijdingsconcert van de JK Big Band meemaken.

Plaats: Jongerenkerk Venlo, Minderbroedersstraat 1
 Aanvang: 15.00 uur
 Entree: vrij



Zondag 22 maart Ghana-ontmoeting

Samenzijn en ontmoeting met een hapje en een drankje rondom Ghana.

Plaats: parochiekerk & parochiehuis, Past. Vranckenlaan 6, Reuver
 Aanvang: 10.45 uur (tot 13.00 uur)

Voor informatie
www.jkvenlo.nl / www.stichtingroenewold.nl / www.co-foundation.org

Familieberichten

Door het doopsel werden in onze
 gemeenschap opgenomen:

Joël Braem
 Vincent Van Horck
 Yuliah Zwickler
 Savannah Zwickler
 Vic Kaneman



*Proficiat dopelingen,
 van harte welkom!*

Als geloofsgemeenschap hebben wij afscheid genomen van:

Coby Withoot-Verheijen
 Jacques Savelkouls
 Dienie Van Nijveld-Kappert
 Door Schreurs-Smiths
 Boedhani Thijssen-Gobardhan
 Hay Keunen
 Huub Siera



*Wij wensen de familie veel sterkte toe in deze moeilijke tijd,
 En bidden voor de hemelse rust van onze dierbare overledenen.*

Kerkbijdrage

*wat is de
 kerk mij
 waard?*

KERKBESTUUR ST. JOSEPH NL29 RABO 0107 7004 76
 KERKBESTUUR ST. HUBERTUS NL53 RABO 0107 7010 14
 KERKBEST. ANT. VAN PADUA NL59 RABO 0107 7013 91
 KERKBEST. H. LAMBERTUS NL53 RABO 0107 7014 99

PAR. H. JOHANNES DE DOPER NL24 RABO 0107 7022 15
 PAR. ONB. HART VAN MARIA NL79 RABO 0107 7030 68
 KERKB. PAR. H. MAX. KOLBE NL81 RABO 0107 7330 05

Wist u dat?

Ziekencommunie

Op de eerste vrijdag van de maand brengen wij de communie rond bij de mensen die niet elke week naar de kerk kunnen komen.



En evt. op een andere dag volgens afspraak. Als u iemand kent die niet meer in staat is om naar de kerk te gaan, maar toch heel graag de H. Communie wil ontvangen, geef dan diens naam a.u.b. aan de pastoor of de kapelaan door.

Dan nemen zij contact op met deze mensen.

Huisbezoek

De pastoor en de kapelaan zijn druk bezig met huisbezoeken in onze parochies.

Wilt u een gesprek of een huisbezoek, neem contact op met de pastoor of met de kapelaan, via tel. 077-3230144

Kruisweg

Iedere vrijdag in de veertigdagentijd, om 18.30 uur kruisweg daarna om 19.00 uur H. Mis in de Antoniuskerk

Jongeren activiteiten

Zaterdag 14 maart

Jongeren (11 t/m 16 jaar)
uitstapje naar het Missiemuseum Steyl,
om 13.30 uur vertrekken vanuit de pastorie

Zaterdag 14 maart

Jongeren (17 t/m 30 jaar)
thema avond op de pastorie
vanaf 19.30 uur (Baarlosestraat 1)



Paaseieren zoeken

Maandag 13 april – 2^e Paasdag; om 10.00 uur Gezinsmis in Antonius van Paduakerk Blerick en na de mis paaseieren zoeken in de tuin van de pastorie (Baarlosestraat 1)



Vrijwilligers

Zaterdag 9 mei – om 14.00 uur H. Mis voor de vrijwilligers van de parochie in Genooi

Zondag 19 april – Antoniusconcert
Alvast noteren in uw agenda.

Netwerk groep

Wij willen een netwerk groep vormen met mensen uit onze 7 parochies. De bedoeling van deze groep is om de nodige informatie te verstrekken en door te geven aan de pastoor en kapelaan. Dat kan iets over een geboorte, ziekte, jubilea, overlijden, bijzondere gebeurtenissen in de omgeving enz.

Op die manier hopen wij als parochie meer te kunnen betekenen voor de mensen om ons heen. Iedereen die mee wil doen met deze netwerk groep wordt van harte uitgenodigd om een keer samen te komen om elkaar te leren kennen en van gedachten te wisselen over de opzet van de groep.

We hebben een eerste samenkomst voor geïnteresseerden gepland op donderdag 26 maart om 20.00 uur op de pastorie.

Lente-in-je-geloof dagen 50-plussers

We gaan op zoek naar nieuwe kleur en fleur in ons geloof tijdens een midweek voor 50-plussers van de Emmanuel Gemeenschap. Kom van zondag 19 april t/m woensdag 22 april naar de Brabantse bossen in Helvoirt. Geniet van bijzondere verhalen, mooie vieringen en praktische inspiratie. Ervaar de lente tijdens een heerlijke wandeling.

Dagelijks vieren we de H. Mis, er is tijd voor gebed en gesprek. In alle vrijheid, niks moet. Neem de tijd om te genieten van een kop koffie, bij te praten en lekker uit te rusten. De midweek is in Beziinningscentrum Emmaus in de buurt van Tilburg. Van harte welkom!

Informatie en opgave: www.emmanuelnederland.nl of bel 077-382 82 49 of 0346-56 73 41.

Pastoraal team

Pastoor R. Muprappallil &
Kapelaan Boby Thomas
Baarlosestraat 1
5921 EB Blerick
tel. 077-323 01 44

Diaken W. Hendrix
Antoniuslaan 91
5921 KB Blerick
tel. 077-387 51 61

Parochiekantoor
Baarlosestraat 1
5921 EB Blerick
tel. 077-387 39 29

Dinsdag, donderdag en
vrijdag van 10.00 uur tot 12.00 uur
parochiekantoorblerick@kpnmail.nl
www.facebook.com/pfrkblerrick



Contact

Caritas armenzorg
NL 15 Rabo 01.73.84.64.83.

Algemene hulpdienst 06-15233308

Noodnummer: 06-24845566

Alleen bij ziekenzalving en
indien geen priester aanwezig is.

www.rkpfblerick.nl

Eucharistievieringen

Kerkdiensten in het weekend

Zaterdag 18.00 uur H. Antonius van Padua
19.15 uur H. Joseph
18.00 uur Onbevlekt Hart van Maria
Laatste zaterdag van de maand
Zondag 10.00 uur H. Antonius
11.15 uur H. Johannes de Doper

Kerkdiensten door de week

H. Antonius
Maandag t/m vrijdag 19.00 uur
Woensdag ná de H. Mis
Aanbidding v.h. Allerheiligste tot 20.00 uur

Bijzondere vieringen

Presentatiemissen

Zaterdag 7 maart 19.15 uur Joseph
Zondag 8 maart 10.00 uur Antonius
11.15 uur Joh. de Doper

Gezinsmissen

Zaterdag 4 april 19.15 uur Joseph
Zondag 5 april 10.00 uur Antonius
11.15 uur Joh. de Doper

Dinsdag 7 april

18.30 uur **Boeteviering/biecht**
19.00 uur H. Mis Antonius

Palmzondag 5 april (missen als op zondag)

Palmhóltjesoptocht (Stichting kinderfeesten)
zegenen van de palmholtjes vóór de Antoniuskerk
om 11.15 uur

Dinsdag 7 april

18.30 uur **Boeteviering/biecht**
19.00 uur H. Mis Antonius

Witte Donderdag 9 april

19.00 uur Antonius (aanbidding tot 24.00 u)

Goede Vrijdag 10 april

15.00 uur Kruisweg: Antonius
15.00 uur Kinderkruisweg Joh.de Doper
19.00 uur Antonius: Kruisverering

Paaszaterdag 11 april

19.15 uur Paaswake Joseph
21.00 uur Paaswake Antonius

1^e Paasdag 12 april

10.00 uur Antonius
10.00 uur Onbevlekt Hart v. Maria
11.15 uur Joseph
11.15 uur Joh. de Doper

2^e Paasdag 13 april **Gezinsmis**

10.00 uur Antonius

Hemelvaart donderdag 21 mei

10.00 uur Antonius
11.15 uur Joseph (1^e H. Communie)

1^e pinksterdag als zondag

2^e Pinksterdag 1 juni **Gezinsmis**
10.00 uur Antonius

1^e H. Communievieringen

Zo 10 mei 10.00 uur Antonius
Do 21 mei 11.30 uur Joseph
Zo 24 mei 11.15 uur Joh. de Doper

Sacramentszondag 14 juni

Dankzegging 10.00 uur Antonius (Processie)
(Geen H. Mis in Joh de Doperkerk)

Vormselviering Vr.19 juni 19.00 uur Antonius

