

Parochiële financiën in corona tijd.

“Pastoor, hebt u uw salaris van deze periode wel ontvangen?”, vroeg iemand aan mij. Iedereen weet dat onze kerk nu geen inkomsten meer heeft. Het treft ons allemaal zwaar, we kunnen voorlopig ook niet meer samenkomen in de kerk om te bidden, om God en elkaar te ontmoeten. We kunnen in deze periode niet meer op bezoek gaan bij onze oudere parochianen, onze dierbare familieleden in zorgcentra. En voor een afscheid van een dierbare moeten we keuzes maken: wie nodigen we wel uit, wie niet. Want er mogen maar dertig personen in de kerk aanwezig zijn. Dus een mooi koor ter opluistering van de afscheidsviering is ook niet mogelijk.

Voor de parochiële financiën heeft dit ook consequenties. Normaal gesproken komen er in een weekend toch enkele honderden euro's aan collectegeld binnen, en ook de opbrengsten van de collecte bij een doop, huwelijk of uitvaart dragen bij aan het positieve saldo op de rekening van de parochie. Dat valt nu (bijna) helemaal weg. Van een collega priester heb ik gehoord dat men de terugloop in inkomsten becijferde op ruim duizend euro per maand, en in sommige parochies nog veel meer.

Wat kunt u doen om onze parochies overeind te houden? Hopelijk doet u al mee aan de Kerkbijdrage, zo niet, dan wil ik u uitnodigen daaraan mee te doen.

Maar daarnaast wil ik u ook vragen te overwegen een extra donatie te doen aan de parochie. U kunt bijvoorbeeld extra geld overmaken in plaats van de wekelijkse collecte die u aan de kerk geeft.

Mogen we op uw hulp rekenen ?

Rekeningnrs. kerkbijdrage:

H. Antonius	NL59 RABO 010.77.01.391
H. Johannes de Doper	NL24 RABO 010.77.02.215
Onbevlekt Hart van Maria	NL79 RABO 010.77.03.068
H. Joseph	NL29 RABO 010.77.00.476

Rekeningnr. extra giften:

Parochie Federatie Regio Blerick NL92 RABO 0100 9402 85

Heel hartelijk dank alvast voor uw hulp. Zoals de slogan dezer dagen is: ‘Samen staan we sterk’ – samen staan we sterk om elkaar te helpen en onze parochies overeind te houden.

En van onze kant, wat kunnen wij voor u doen? Als u wat hulp nodig heeft, neem aub contact op met mij of met de afdeling Financiële Zorg (084 - 88 38215/ email: fin.zorg@telfort.nl) van onze parochies. Op deze manier kunnen wij elkaar helpen in deze moeilijke tijd.

Ook staan er houdbare levensmiddelen in de Antoniuskapel, als u niks of weinig hebt, kunt u hiervan meenemen. Als iemand iets kan geven, leg uw spullen daarbij of geef het af op de pastorie.

Pastoor R. Muprappallil